



289268
Toetssteen Uitgeverij
Oosterslag 4
8385 GW VLEERVEEN

17-02-2016

Kant, Kees / Van Eisenach naar Betlehem : Deutsche Christen en Palestijnse christenen over Joden en Israel - EAN 9789082384000

Geachte heer / mevrouw,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Bibliion is gepubliceerd.

Van Eisenach naar Betlehem : Deutsche Christen en Palestijnse christenen over Joden en Israël / ds. Kees Kant. - Eerste druk, [Vledderveen] : Uitgeverij Toetssteen, 2015. - 232 pagina's : illustraties ; 24 cm.

De auteur laat zien dat er - ondanks de verschillen - opvallende overeenkomsten zijn tussen de theologie van Duitse protestanten uit de periode van het Derde Rijk en de christelijke Palestijnse bevrijdingstheologie. De Duitse theologen die de Bijbel en het christendom van joodse smetten wilden ontdoen, hadden een eigen instituut in Eisenach, de stad nauw met Luther verbonden, terwijl Betlehem het centrum is van de christelijke Palestijnse bevrijdingstheologie - vandaar de titel van dit boek. Het instituut Sabeel en het Bethlehem Bible College lijken in hun oproep om gerechtigheid en vrede op een heel ander spoor te zitten dan de theologen uit Eisenach, maar de auteur laat zien hoe zij wat Israël-theologie betreft, nauw verwant zijn. Jezus was geen jood, het joodse volk is een latere constructie, Gods uitverkiezing van Israël is een joodse wensdroom enzovoort. Het verschil is wel dat de Duitse theologen zich openlijk tegen de joden keerden en de Palestijnse theologen dit vermijden door het over zionisten te hebben in plaats van joden. Enige voorkennis is vereist. Actuele problematiek. Het lezerspubliek zal vooral in de protestantse kerken te vinden zijn.

Recensent: Prof. dr. K.A.D. Smelik

Bestelnummer: 2015200655

Met vriendelijke groet,

NBD Bibliion
Afd. Redactie Media Aanbod
E mi@nbdbiblion.nl
T 079-3440344