



EEN SPEURTOCHT DOOR DE BIJBEL

van Moria tot Olijfberg

EEN BIJBELSTUDIE GROEP OVER DE RAMSHOORN (SJOFAR) LEIDDE TOT EEN UNIEK BOEK

“De bazuin die de komst van de Messias aankondigt, heeft me altijd gefascineerd”, vertelt auteur Klaas de Jong. “Wat was dit precies voor instrument en welke betekenis heeft het? Al snel ontdekte ik dat het hier niet om een koperen bazuin gaat, maar om de hoorn van een ram.” Dat vormde afgelopen winter het uitgangspunt van een Bijbelstudie binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk in Steenwijk en resulteerde in het boek *Als de ramshoorn schalt*. “Zelf noem ik het liever een speurtocht dan een studie. Mijn idee was om te ontdekken waar in de Bijbel het woord ramshoorn voorkomt en wat dit – als symbool – betekent.”

VERBANDEN

De speurtocht door de Bijbel sloeg aan; veertien gemeenteleden tussen de 20 en 65 jaar zochten geboeid mee en wilden geen avond missen. De Jong: “Het bijzondere van deze aanpak is dat je verbanden in de Bijbel gaat zien. Dat geldt zeker voor de ramshoorn, tenminste als je de nieuwere Bijbelvertalingen hanteert. Luther vertaalde het Hebreeuwse woord sjofar namelijk met het Duitse Posaune, bazuin, en dat hebben de vertalers van de NBG en Statenbijbel overgenomen.”

Een sjofar is volgens De Jong echter niet zomaar een bazuin. Gemaakt van de hoorn van een ram of geitenbok, grijpt het instrument terug op de Joodse geschiedenis. “De ramshoorn brengt ons terug bij Abraham op de berg Moria”, vertelt De Jong. “Abraham was bereid om zijn zoon te offeren voor God, maar God voorzag in een ram, die met zijn horens vast zat.”

STEM VAN GOD

De eerste keer dat de ramshoorn in de Bijbel klinkt, is op de berg Sinai. ‘Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.’ Dat vind je volgens De Jong vaak terug in de Bijbel: de ramshoorn schalt als God zich vertoont.

De berg Sinai staat bij ons bekend om de tien geboden. Israël kreeg daar echter ook een eeuwigdurend gebod om op hoogtijdagen op de ramshoorn te blazen. Zelfs in Auschwitz gehoorzaamden ze hier nog aan. “Het heeft me diep ontroerd hoe de vrome Joden zich de periode van het Joods Nieuwjaar, de dag van de bazuinen, bezighouden met schuldbelijdenis, oordeel en hun barmhartige hemelse Vader. De ramshoorn is echter bovenal het signaal van de komst van onze Verlosser Jezus.”

Rutger Scholte



ALS DE RAMSHOORN SCHALT

KLAAS DE JONG

Uitg. Toetssteen
ISBN 9789081891431 | Paperback, 96 pag.

€ 15,95

Bij de opening van haar nieuwe expositie in synagoge Folkingestraat in Groningen overhandigde Klaas de Jong aan Jip Wijngaarden zijn nieuwe boek over de sjofar. Het schilderij *De Sjofar* van Jip staat afgedrukt in dit boek.



Klaas de Jong en Jip Wijngaarden