

DS. JENNO SIJTSMA

Als U de Zoon van God bent



Prof. Julia Blum, *Als U de zoon van God bent*.
Uitgeverij Toetssteen
2019. 204 pag. ISBN:
978-94-92818-06-5

De auteur van dit boek, Julia Blum, is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies. Ze groeide op in Letland in een atheïstische omgeving. Samen met haar man Victor kwam ze tot geloof en emigreerde naar Israël. Ze belijdt Jesjoea als haar Heer, maar beseft niettemin dat ze deel uitmaakt van het volk van God, Israël. Dat betekent ook dat als ze in haar boek spreekt over 'ons' en 'onze' ze niet de christenheid bedoelt of de mensheid, maar het volk Israël.

DE VERBORGEN DINGEN

Veel gelovige mensen zijn van mening dat ze de Bijbel niet meer behoeven te lezen. Voor hen is dat een boek dat ze wel kennen, en dat voor hen ten diepste geen geheimen meer heeft. Dat ze zich daardoor afsluiten voor de

werking van Gods Geest in hun eigen leven is een vergissing die zonder meer te betreuren is. Dat maakt ook mevrouw Blum op bijna elke bladzijde van haar boek heel duidelijk: God gaat door. Elke dag opnieuw wil God met en door zijn Geest in de mensen werken, en dat geldt zeker, zo niet speciaal, als je biddend open staat voor wat Hij wil openbaren. Voor wie er niet voor open staat kan het ook niet gegeven worden. Dat dit niet vanzelf gaat,

maar dat het afzondering, stilte en eenzaamheid met zich meebrengt is iets dat de wijze monnik Thomas Merton ons in zijn boeken voorhoudt en dat voor hem tot een levensles is geweest. Of om het met weinig woorden te zeggen: God laat zich in de stilte vinden, wil mensen ook persoonlijk openbaren wat voor velen tot de geheimen van zijn Woord en het leven behoort. Julia Blum weet daarvan mee te praten. Zo vertelt ze van een gebeurtenis

in mei 1996 dat een aantal mensen tijdens de verkiezingen naar buiten ging en 'toen zag hoe een menigte engelen de hemel boven Israël vulde'. Merkwaardig was het dat diezelfde nacht Netanyahu zijn eerste rede als minister-president begon met de woorden van de profeet Zacharia: "Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn Geest." Op verschillende plaatsen is het de Heer Zelf die tot haar spreekt en zo is ook de titel van dit boek haar door God gegeven.

OPENBARING

Haar boek zou je een openbaring mogen noemen, een openbaring waarin helder wordt dat de liefde van God voor Israël het allerbelangrijkste is. Israël is en blijft het uitverkoren volk van God, maar die keuze van God brengt met zich mee dat er offers gebracht moeten worden. En "voor een dergelijk offer geeft de Heer altijd Zijn beste en meest dierbare bezit". Die weg tot dat offer heeft Christus Zelf gebracht in gehoorzaamheid aan de Vader en na zijn opstanding heeft de Geest van de waarheid de discipelen de weg van de navolging gewezen. De Joodse apostelen waren ervan overtuigd dat ze de belangrijkste boodschap die een mens gegeven kan worden moesten verspreiden: een licht te zijn voor de volken. Julia Blum laat in haar boek in de verhalen over het offer van Izak, Job, Jozef en Lazarus zien wat hun offer en lijdensweg betekende. Die betekenis was voor hen en hun familie niet (direct) duidelijk en ook wij als christenen hebben dat geheim van die openbaring niet gekend. Maar Mevrouw Blum beschrijft met veel detail en visie hoe dit alles illustraties zijn van de geheimen van Israëls verkiezing. Het offer dat Abraham moest brengen en Jozef, Job en Lazarus vertellen ten diepste van een immense beproeving, maar bovenal van Gods bedoelingen en plan voor

de eeuwigheid voor de mensheid. Steeds zijn het illustraties dat God de mens die zichtbaar en daarin betrouwbaar de weg van de liefde en van de navolging wil gaan en gaat, uiteindelijk naast een voorbeeld bovenal gezegend zal worden en dat die zegen zich uitstrekt over velen. In en door alles heen onthullen ze – want het leek verborgen en onzichtbaar – de immense werkelijkheid van Gods hart en Gods liefde. Zoals de zusters van Lazarus meenden dat Jezus direct had moeten komen toen hun broer dodelijk ziek was, zoals voor Jozef als onderkoning die lange weg met zijn broers leidde tot hun bekering en liefdevol optreden, zoals Job zich steeds opnieuw moest bedwingen om te keer te gaan tegen zijn vrienden die meenden dat zijn lijden verdiend was, zo mogen en moeten wij zien dat de tegenstrijdigheid tussen Gods innerlijke, onzichtbare realiteit en de uiterlijke zichtbare realiteit opgeheven kunnen worden. Het blijft bovenal een gegeven dat de verborgen dingen voor de Here God blijven, maar tegelijk dat Hij ons soms een glimp van zijn liefde achter die verborgenheid wil laten zien. Dat vraagt om volharding

en vertrouwen, naast overgave en boven alle denken het weten dat Hij door alle beproeving en lijden ons aller leven leidt, en in alles zal voorzien!

Nog veel meer zou ik u over dit indrukwekkende boek willen vertellen, maar bovenstaande woorden zijn

vooral bedoeld u aan te moedigen dit boek, ook samen, te lezen en iets te ervaren van die ongekende en onbegrijpelijke liefde van God voor zijn volk Israël en elke waarachtige volging van Jesjoea.

Van Julia Blum verscheen recent ook in het Nederlands *Abraham had twee zonen. Izak en Ismaël beide in Gods plan*.

DV voorjaar 2020 hoopt Julia Blum enkele lezingen in Nederland te geven.

God laat ons soms een glimp van zijn liefde achter die verborgenheid zien