

UITNODIGING – BOEK ADLER 17/4 STEENWIJK

In 1991 schreef Ja'akov Adler in het Hebreeuws zijn herinneringen op vanaf de vlucht uit Neurenberg in 1933 tot de aankomst in Haifa in 1949. Van dit uitzonderlijke boek is nu een Nederlandse versie gepubliceerd. Op 17 april zal het boek worden aangeboden aan Jemima, de tweede dochter van het echtpaar Adler-de Leeuw op een uiterst passende locatie: de Doopsgezinde Kerk aan de Onnastraat 12 in Steenwijk. Jemima werd geboren in Steenwijk en haar ouders werden meerdere malen geholpen door ds. Fleischer. In zijn pastorie verbleven ze een nacht op doortocht naar een nieuw onderduikadres. Meerdere moedige mensen in Steenwijkerland en Meppel hielpen de Adlers na hun vlucht uit het Joods Ziekenhuis in Amsterdam. We willen hen eer betonen en de herinnering aan de geschiedenis bewaren met dit boek. Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de boekpresentatie. De ontvangst is van 14.30 tot 15.00. Het programma met een diashow duurt tot 16.00 waarna er gelegenheid is tot napraten.

Als u komt wilt u dit dan doorgeven aan publisher@toetssteen-boeken.nl

namens:

Jacqueline de Lange-de Wagt (initiator)
Harma B. Prinsen- de Vroome (redacteur)
Helen Bruls-Turin (vertaler)
Klaas de Jong (uitgever 06-45744066)



VAN DROEFHEID NAAR VREUGDE

1933-1949: Van Hitlers duisternis naar het zonlicht over de Karmel

Vanaf medio april verkrijgbaar in de boekhandel voor € 18,95 of bij www.toetssteen-boeken.nl

Vooraf reserveren van dit boek is mogelijk; vraag aan bij publisher@toetssteen-boeken.nl

De belevenissen van Ja'akov Adler en Betsy Adler-de Leeuw tegen de achtergrond van de Wereldoorlog

Neurenberg – Amsterdam – Steenwijk – Giethoorn – Wetering – Meppel – Blesdijke – Oldemarkt – IJsselham – Soestduinen - Haifa verzetsmonument Dokkum en de zeereis naar Haifa

ONAFSCHEIDELIJK

In het Nederlandsch Israëlietisch Ziekenhuis leren Jacques (Ja'akov) en Betsy (Beckel) elkaar kennen. Hun liefde leidt hen door een dramatische tijd naar hun nieuwe thuisland. De littekens van de Holocaust zijn blijvend.

De titel van dit boek ontleende Adler aan het boek Esther dat de Joden elk jaar lezen om de ontsnapping aan hun vernietiging (Sjoa) in het Perzische rijk te herdenken. De Sjoa in de 20^e eeuw moet ook herdacht worden. Adler schreef zijn herinneringen op voor zijn kleinkinderen maar ook voor ons.

GESCHIEDENISBOEK EN FAMILIEVERHAAL TEGELIJK

Adler verweeft als een uitstekend waarnemer steeds het wereldgebeuren in zijn persoonlijke belevenissen. Zo ontstond een geschiedenisboek vanuit heel persoonlijk perspectief. Je voelt de hoop opgloeien bij goed nieuws en weer instorten als de Duitse legers successen boeken. Het familieverhaal van de Adlers blijft boeien door alle wonderlijke en diep ontroerend gebeurtenissen vanaf de vlucht uit Neurenberg in 1933 tot de aankomst in Haifa in 1949.



De ingang van het Rosenthal May Zusterhuis waar Betsy de Leeuw in 1933 een kamer kreeg



Verzetsman Bertus op zijn pont voor de woning van Jan en Griet op 't Eind van 'Diep van Wetering'



De familie Adler vlak voor hun vertrek naar Israël



www.toetssteen-boeken.nl
ISBN 978-94-92818-07-2