

Petitie aan Tweede Kamer op 6 november 2018:

80 jaar na Kristallnacht is het tijd voor excuses aan Joodse gemeenschap

Geachte voorzitter en leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In de nacht van 9 op 10 november 1938 staken Hitlers knokploegen meer dan duizend synagogen in brand en werden 30.000 Joden opgesloten in concentratiekampen. Deze *Reichspogrom* herdenken we jaarlijks. We roepen dan: nooit meer Auschwitz! Maar aan de rol van de Nederlandse overheid in '38 besteden we geen aandacht. Wat wisten we destijds? Genoeg, in al onze kranten stonden grote koppen over die nacht. Mijn onderzoek leverde ook een andere ongemakkelijke waarheid op. Onze overheid zweeg. Hitler bleef bevriend staatshoofd en de vlucht van Duitse Joden werd actief tegengewerkt.

Na de *Anschluss* begin '38 wilden veel Joden uit Wenen vluchten. Onze overheid sloot echter de grens. Op het vluchtelingencongres in Evian verklaarde mr. Beucker Andrea namens ons land dat we diep bewogen waren met het lot van de vluchtelingen maar Nederland zat vol en onze overzeese gebiedsdelen waren niet geschikt voor blanken omdat ze in de tropen lagen.

Na Kristallnacht zetten we het leger in om de grens te bewaken. Minister Goseling was van mening dat opsluiting in een concentratiekamp niet onder de definitie van levensgevaar viel ook al waren er al krantenberichten over sterfte onder Joden in Buchenwald. Burgemeester Verbeek van Dinxperlo was het dan ook niet eens met de minister. Hij gaf verblijfsvergunningen aan Joden en werd daarom vlak na de kerst van '38 oneervol ontslagen.

Eind '38 besloot men 2.500 Joden toe te laten in een barakkenkamp. Dat was veel duurder dan bij familie maar geen probleem: de Joodse gemeenschap moest van Colijn voor de kosten opdraaien. Van een begroting van 1 miljoen liep het in '39 op naar 6 miljoen gulden. Minister van Binnenlandse Zaken Van Boeijen kreeg toen vanuit de Eerste Kamer de vraag of het nog wel ethisch verantwoord was dat de Joodse gemeenschap alle kosten moest dragen. De minister was gegriefd door die vraag.

Het kamp werd in Westerbork gebouwd in de herfst van '39. Op 6 mei 1940 (!) werd Perla Keller nog naar Westerbork gebracht. Ze was in de kerst na Kristallnacht illegaal de grens overgestoken en door familie in Den Haag opgevangen. Op Kellers vraag of het wel verstandig was zo dichtbij de Duitse grens antwoordde de marechaussee: "Mevrouw tje, maakt u zich niet druk. Ze komen nooit over de Waterlinie."

Opperrabbin Jacobs schreef: "Is dit boek geschiedenis of waarschuwing?" Waarschuwen voor antisemitisme is nodig maar is dat geloofwaardig zonder excuses aan de Joodse gemeenschap voor ons gedrag in de periode van '35 tot mei '40? Lees en oordeel zelf!



Klaas de Jong
Oosterslag 4
8385 GWVledderveen Dr
klaas@de-jong.name
www.toetssteen-boeken.nl

