

De Struikelstenen van Heidelberg

Een toetssteen is een harde zwarte steen die gebruikt wordt om te testen of goud echt is. Door het gebruik komen er gouden strepen op de zwarte steen. Met dit aardige weetje wordt ons de naam van de uitgeverij verklaard, misschien zegt het nog iets meer over de geschiedenis van Israël, zwart maar ook goud. Naast toetsstenen zijn er ook struikelstenen. Struikelstenen worden geplaatst waar Joden hebben gewoond die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi's en hun handlangers zijn omgebracht.

In Heidelberg, inderdaad bekend van de Catechismus en zo bolwerk van de reformatie, stond een synagoge. Tijdens de Kristallnacht in 1938 werd deze, net als vele anderen in Duitsland, door brand verwoest, sindsdien gaapt er een gat in de binnenstad. Nu zijn op die open ruimte zogenaamde Stolpersteine geplaatst, op elke steen staat een naam van een slachtoffer van de Holocaust. 97% van de Joodse bevolking uit Heidelberg is omgebracht. 'Stolperen' betekent struikelen of ten val komen.

Dergelijke struikelstenen komen ook in steeds meer plaatsen in Nederland vanwaar Joden werden afgevoerd. Het boek van Klaas de Jong geeft in korte, maar pakkende

paragrafen de hoofdlijnen van deze geschiedenis van Gods volk weer. Waar komt deze haat vandaan? Waarom een uitverkoren volk? Maar ook wordt geschreven over Jodenhaat vandaag en morgen. Ten slotte dan ook een voor ons belangrijke paragraaf 'vervolgving van Christenen'.

Een makkelijk leesbaar boek, soms ontroerend, zeker leerrijk en de moeite waard aan te schaffen. Ook dat moet gezegd worden, het boekje is prachtig geïllustreerd met illustraties van E.M. Lilien.



DE STRUIKELSTENEN VAN HEIDELBERG

Klaas de Jong, 127 pagina's, Uitgeverij Toetssteen;

ISBN 978-90-818914-0-0,

Prijs: €10,-